



Ds. Marjolijn Verschoor
Poolsezoo 33
2912 GJ Nieuwerkerk aan den IJssel
0180 – 31 48 10
m.verschoor@hetnet.nl

Beste kerkenraad en gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Ter Heijde aan Zee,

Hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen dat afgelopen zondag uitmondde in de beroepsbrief die de leden van de kerkenraad aan mij overhandigden.

Ik kijk terug op goede contacten met de beroepingscommissie. De zorgvuldigheid en openheid in de gesprekken heb ik gewaardeerd. De voortvarendheid in het zoeken naar een passende woonruimte geeft mij het gevoel welkom te zijn. Ook de ontmoeting aansluitend op de kerkdienst voelde plezierig en liet me iets zien van de sfeer binnen de gemeente.

Deze ontmoetingen geven mij de vrijmoedigheid het beroep van harte te aanvaarden en met u in de komende periode samen een weg van geloof te gaan. Ik zie er naar uit velen van u te ontmoeten.

We leven in een buitengewone tijd door het coronavirus dat het dagelijks bestaan en ook ons kerkelijk leven zo sterk beïnvloedt. In die zin is het best een spannende tijd om in een nieuwe gemeente te gaan leven en werken. Van ganser harte hoop ik dat wanneer ik over een paar maanden naar Ter Heijde/Monster verhuis de mogelijkheden om het kerkelijk leven vorm te geven verruimd zullen zijn.

De periode die nu voor ons ligt, staat voor mij in het teken van afscheid nemen van de Protestantse Gemeente in Nieuwerkerk aan den IJssel en van de Gereformeerde Kerk in Zevenhuizen-Moerkapelle. Ruim 18 jaar ben ik als predikant met de gemeente in Nieuwerkerk verbonden geweest en van hen afscheid nemen doet heel wat met me. Ik heb veel mensen mogen ontmoeten en er is veel met elkaar gedeeld. Ik heb het hier goed gehad. Tegelijk verheug ik me op een nieuwe tijd in Ter Heijde.

Ik hoop samen met u, gedragen door de ruimte en de kracht van de Geest, gemeente van Christus te zijn, tot eer van God en heil van mensen binnen en buiten onze gemeente.

Met een hartelijke groet,